

## **BANGE BALOO**

Verhalen over het zware leven van een onzekere hond  
Charlotte de Winter

---

Mijn naam is Baloo. Mijn moeder is een Poedel en mijn vader een Golden Retriever. En als je nu denkt; Oh wat schattig, een Labradoodle! Dan heb je dat verkeerd hoor. Ik ben een Goldendoodle.

Wij Doodles zijn superleuk om te zien. We zijn heel erg lief en hebben de goede eigenschappen van beide ouders. Mijn moeder, een mooie Poedel, staat bekend om haar intelligentie en loyaliteit. En mijn vader, een knappe Golden Retriever, krijgt complimentjes vanwege zijn zachte, liefdevolle persoonlijkheid.

Ik heb dus alles in mij om een geweldige hond te zijn, ik heb lieve ouders en een goede opvoeding, waarover ik straks meer ga vertellen. Maar ergens is het een beetje misgegaan met mij. Ik ben namelijk voor heel veel dingen bang. Voor héél véél dingen bang!

### **Hoofdstuk 1 MIJN JONGE JAREN**

Ik ben een meisje, in hondentaal een teefje. Ik heb twee broertjes en een zusje. En soms denk ik dat ik liever een jongetje wil zijn. Jongetjes zijn vaak stoerder en ik zou ook wel stoer willen zijn. Maar mijn zusje is eigenlijk ook best stoer, dus misschien maakt het niet uit. En als ik naar Max kijk, mijn vriendje, die is eigenlijk helemaal niet zo stoer. En dat is een mannetje, een reu.

Max is niet mijn vriendje *vriendje* hoor. Ik ben er niet verliefd op ofzo. Max is gewoon een vriendje. Waar ik graag mee speel en ren. Hij is leuk, heeft een mooie chocoladebruine vacht en je kunt erg met hem lachen.

Maar ik loop weer te hard. Ik wilde jullie eerst iets vertellen over vroeger, over hoe ik ben opgegroeid.

*Tot zover*

---